

NIEUWSBRIEF

De maandelijkse nieuwsbrief van Stichting Groen Licht



Een zomergroet voor jullie!

Beste vrijwilligers en lezers,

De zomer staat voor de deur, en we willen graag een paar belangrijke zaken met jullie delen voordat iedereen van een welverdiende vakantie gaat genieten.

Op 5 juli vieren we onze jaarlijkse vrijwilligersdag in het Schutterijmuseum, waarbij we tevens het 10-jarig bestaan van Stichting Groenlicht vieren. We hopen jullie daar allemaal te zien om samen terug te kijken op een decennium vol betekenisvol taalonderwijs en om onze waardering voor jullie inzet te tonen.

Daarnaast zijn we op zoek naar enthousiaste docenten rekenvaardigheden, aangezien we na de zomervakantie starten met nieuwe rekenlessen. Heb je interesse of ken je iemand die perfect zou passen? Laat het ons weten! Op onze socials vind je de vacature, delen wordt zeer gewaardeerd.

We wensen iedereen een fijne en ontspannen zomervakantie toe!

Met vriendelijke groet,

Bart Kuntzelaers

IN DIT NUMMER

MEDEDELINGEN EN VERZOEKEN

VOORSTELLEN VRIJWILLIGERS

TIPS EN NIEUWE TOOLS

TAALCAFÉS, TRAININGEN EN AMBACHTENWERKPLAATS

Mededelingen en verzoeken

Taalles Witte Kerk

Vanaf dinsdag 20 augustus 2024 starten wij ook met taallessen in de Witte Kerk. Deze lessen worden gegeven van 08:45 uur tot 10:45 uur en zijn gericht op taalniveau A1. Zodra de deelnemers een hoger niveau bereiken, stromen zij door naar de Zuidpilaar.

De docent voor deze lessen is Itehad Khalil en de klasse-assistent is Melahat Oruc. Succes dames!

Taalcafé De Windmeule

Vanaf maandag 26 augustus 2024 starten we met een taalcafé in de Windmeule. Dit vindt plaats van 08:45 uur tot 10:45 uur. Het taalcafé in de Herberg/BS de Meule bleek helaas geen succes, dus we gaan een nieuwe poging wagen in de Windmeule.

De taalvrijwilligers die dit taalcafé zullen begeleiden, zijn Katja Kosecka, Itehad Khalil, Salwaa Kanaan en Sultan Urhan.

Nieuwe tools

Eind mei is Ingrid Wolters-Benders in de taalles van Ernst Kuyper voor komen lezen uit haar eigen werk "Onder één hoed gevangen". Het was een erg leuke en leerzame ervaring, zeker voor herhaling vatbaar en geschikt voor taalniveau A2-B1.

Kun jij een groepje met taalvragers mobiliseren of wil je dit ook laten plaatsvinden in jouw lesgroep of taalcafé? Geef dit dan aan bij Monique, zodat dit geregeld kan worden.





In Verhalenvertellers delen jonge mensen uit alle windstreken hun dromen, avonturen, wensen en ook hun verdriet. Ze vertellen de lezer hun persoonlijke verhaal over de vlucht uit hun moederland of over het wennen aan een nieuw land. Het zijn stuk voor stuk verhalen waarin de vertellers laten zien dat ze over veerkracht beschikken en ondanks tegenslagen de kracht hebben om door te gaan.

Van elk van de twintig verhalen zijn er twee versies: één voor taalleeders op niveau A1 en één voor beginnende lezers op niveau Alfa B. De verhalen kunnen worden ingezet in de les om leesvaardigheid te trainen, de woordenschat uit te breiden, en als gespreksstof om moeilijke onderwerpen zoals heimwee, gemis en ambitie te bespreken. De verhalen zijn fraai geïllustreerd in kleur door de auteur.

Kaatje Dalderop is zelfstandig ontwikkelaar en adviseur in het NT2-veld. Het boekje ligt bij Monique op de kamer.

3.

Zullen we een potje thee spelen?

4.

Enkele jaren geleden heb je de cursus taalcoach gevolgd. Kort daarna vroeg het Taalhuis van de Bibliotheek Bollenstreek of je een taalcafé wilde opzetten in Noordwijk. Inmiddels ben je vier jaar coördinator van het taalcafé Noordwijk en taalmaatje van vier taalvragers.

Praktijkervaring is belangrijk voor integratie. Daarom heb je bijna 100 thema's ontwikkeld die het dagelijks leven in Nederland beschrijven, zoals contact met burens, Koningsdag en Sinterklaas. Deze thema's, geschikt voor niveau A2/B1, bieden gesprekstof en activiteiten voor taalcafés en taalmaatjes.

Het lesboek, voortkomend uit jouw ervaringen, is een hulpmiddel voor taalvrijwilligers. De thema's kunnen worden aangepast voor verschillende niveaus en zijn gebaseerd op uitgebreide research.

Je hebt gezien hoeveel energie en vreugde het werken met taalvragers brengt. Hopelijk ben je nu enthousiast om met dit lesboek aan de slag te gaan.

Het boek, nu in zijn derde druk, wordt geleverd met een BTW-factuur. Monique zal de onderwerpen in de zomervakantie opslaan in de docentenmap met een index.



5.



Na het succes van het eerste lesboek heb ik een tweede lesboek gemaakt met 40 nieuwe thema's. Dit idee ontstond toen ik enkele jaren geleden een taalcafé opzette voor het Taalhuis Bollenstreek in Noordwijk. Nu, vier jaar later, ben ik coördinator van het taalcafé en taalmaatje van vier taalvragers.

Praktijkervaring is essentieel voor integratie. Daarom beschrijf ik thema's zoals contact met burens, huisdieren, Koningsdag en Sinterklaas. Deze thema's, geschikt voor niveau A2/B1, bieden handvatten en gesprekstof voor meer dan een uur.

Het lesboek is bedoeld om taalvrijwilligers te helpen en kan naar eigen inzicht worden aangepast. De ervaringen en dankbaarheid van de taalvragers verrijken mijn leven enorm.

Uitnodiging voor BHV-cursus

Hoewel we overal EHBO-koffers hebben opgehangen hebben we deze gelukkig nooit te hoeven gebruiken (behalve af en toe een pleister en soms heeft iemand een paracetamolletje nodig van Ron). Dat valt gelukkig mee!

Toch willen we omwille van de veiligheid graag zeker weten dat als het nodig is er voldoende mensen zijn die weten wat ze moeten doen. Voor dat doel bieden we een cursus bedrijfshulpverlening (BHV) aan. Deze worden regelmatig verzorgd door het Arbo-centrum in Venlo.

Laat daarom aan ons weten of je geïnteresseerd bent dan boeken we een plaatsje voor jou. Deze cursussen worden maandelijks meermaals gegeven, als zal altijd wel ergens een voor jou geschikte datum tussen zitten.

Trots statement van Monique!

Aantal volgers op de socials (22-06-'24)

- LinkedIn: 552
- Instagram: 67
- Facebook: 798

En 127 actieve vrijwilligers voor onze stichting!



VERZOEK: Like onze pagina's op de socials zodat je ook via die kanalen op de hoogte kunt blijven van onze activiteiten

Bekijk ook ons [fimpje](#) op onze website!

Trainingen

In september starten we met een concepttraining "**Omgaan met administratie en financiën**". De training wordt geleid door Hamida Janem en Ibrahim Alokla. De doelgroep van deze training bestaat met name uit mensen die al langer in Nederland wonen maar nog weinig ervaring hebben met het zorgvuldig bijhouden van hun financiële administratie. De training zal voorlopig in het Arabisch en Nederlands worden gegeven. De eerste groep zal worden samengesteld uit het netwerk van de trainers.

Daarnaast beginnen we opnieuw met de training "**Vooruit naar Vrijwilligerswerk**". Voor meer informatie kun je terecht op de [website](#). Deze training wordt verzorgd door Antoinette Bastiaans.



Beeldbank!

We hebben een beeldkrant op de eerste etage! Na de zomervakantie gaan we hierop ook onze informatie vermelden. Heb jij items die je hierop wilt vermelden? Geef het door aan Bart of Monique

Ambachtenwerkplaats

Vrijdag 30 augustus 2024 kun je deelnemen aan een **mozaïekworkshop** waarbij je een dienblad of stoeptegels kunt mozaïeken. Er zijn nog 4 plekken beschikbaar.

Heb je interesse? Meld je aan via de [website](#)!

Vrijdag 6 september 2024 staat in het teken van de workshop "**mandala tekenen**".

Wil je meedoen? Meld je aan via de [website](#)!



Vrijwilligers voorstelrondje!

Meestal als je iets over jezelf gaat vertellen, begin je met je naam. Daar zal ik voor deze gelegenheid dan ook maar niet van afwijken. Mijn naam is Sibilla Anna Wilhelmina Maria Schreurs, maar ik luister het beste naar mijn roepnaam Silvy. Geboren in Tegelen en woonachtig in Baarlo. Op een zwoele zomeravond, op 13 juli 1955, ben ik een ruime twee maanden voor de afgesproken datum ter wereld gekomen.

Achttien jaar later heb ik mijn middelbare school afgesloten. Omdat men indertijd vond dat het geen pas gaf dat een meisje voor boswachter ging leren, dat was mannenwerk, heb ik een eerzaam beroep voor jongedames gekozen. Verpleging A en B. Algemeen ziekenhuis en psychiatrisch ziekenhuis, om te eindigen in de bejaardenzorg. Van de bejaardenzorg ging ik, via verkering en huwelijk, naadloos over in de zuigelingenzorg. Wij kregen vier dochters.

Na het bereiken van de gezegende leeftijd van 45, (midlife crisis???) heb ik besloten een studie op te pakken. Omdat ik inmiddels uitgeschreven was uit de big wet, was verpleging geen uitdaging meer voor mij. Wat dan? Inmiddels had ik een carrière opgebouwd als pastoraal vrijwilliger in de Onze Lieve Vrouweparochie in Venlo Zuid. Misschien iets theologisch? Of toch nog iets in bosbeheer? Lastig met hooikoorts. Maar de oplossing was nabij.

Aangezien manlief Sjaak en ik behept zijn met een geweldige dosis anglofilie, was de keuze voor Engelse taal en literatuur voor de hand liggend. Het werd de lerarenopleiding Engels tweede graads in Tilburg, gevolgd door de eerste graads in Utrecht. En op mijn vijftigste werd ik jonge docent. Eerst in de bovenbouw havo en vwo. Dat bleek niet mijn doelgroep. Het zal komen door mijn opleiding in de psychiatrie, maar mijn liefde ging vooral uit naar leerlingen met een rugzak(je). De laatste jaren voor mijn pensioen heb ik in Eindhoven gewerkt aan het Summa College, waar ik de schone Engelse taal heb gedoceerd aan anderstalige studenten uit alle mogelijke windstreken.

Na mijn pensioen in 2021 wilde ik graag wat meer gaan betekenen in de vrijwilligers wereld. Daar wist een goede vriend van mij wel raad op. Zo is het gekomen dat ik nu Nederlandse lessen verzorg voor anderstalige volwassenen. Die goede vriend ben ik behoorlijk dankbaar. Voor die tijd was ik niet op de hoogte van het bestaan van Stichting Groen Licht. Nu heb ik hier heerlijk mijn draai gevonden en gun ik iedereen dit warme bad dat Groen Licht voor de vrijwilligers is.

Hopelijk leer ik mijn 130 collega vrijwilligers allemaal kennen. Tot gauw,
Silvy Schreurs

Silvy Schreurs

